

Världen idag

Han letar på perrongen,
kanske efter sin fru eller deras 10-åriga dotter,
men han vänder sig aldrig om.
Blicken rakt fram för att slippa ta emot
skotts Salvors slängkyssar,
pistolorden
eller bombhatet
som skickas åt hans håll.
På Medelhavets strand flyter en nalle i land.

Hon hör på nyheterna
om hur bra världen är idag.
Så långt vi kommit i kvinnokampen
och tänk vad rättigheter alla barn har!
En perfekt sommardag
när solen går i moln
men ändå inte slutar värma oss.

Någon frågar:
Varför är du rädd i en värld som denna?
När alla troll inte längre finns i skogen
utan gömmer sig bakom skrivborden
och trycker ner tangenter som på ett piano
men vad som kommer ut
är inte längre någon musik.
Det är virtuella hatbrev
som inte kräver frimärke eller brevlåda.

Så bra världen är idag

men jag tror att
Hitler skrattar i sin grav
och sjunger "Deutschland über alles"
när han ser världen idag

och Nelson Mandela gråter
för att "black lives matter"
inte är en självklarhet

Lili Elbe frågar hjälplöst,
medan hennes blårosavit-färgade syskon slås blodiga,
"Har vi inte kommit längre än så här?"

För vi hör fortfarande judarnas rasslande steg
men nu i en annan förklädnad
när smycken tas från sårade händer
och människor förtvivlat flyr från sina länder,
lämnar kvar minnen, fotografier, gosedjuret.
Flyr från trygghet till ovisshet

och jag gråter
men bara på insidan
för en svensk tiger.

En svensk tiger.
Vi behöver inte längre dölja
vem vi valt att öppna våra hem för
men vi måste gömma
den som vi håller i handen
och Gud bevara om smutset, blodet, skammen
hamnade på våra kläder.

En nalle flyter i land
på Östersjöns strand.

Vi bär blod på våra händer
men vi tvättar bort det lika lätt
som vi viker ihop tidningen,
viker ihop splittrade familjer
och lägger dem i elden.
Låter dem brinna tillsammans med trycksvärtan
som rinner likt tårar över deras ansikten,
svarta rubriker skissar människokinder.

Någon gör Seig Heil på ett partimöte,
går med järnrör genom Stockholm,
gråter framför publiken
men stänger portarna bakom sig.
Du letar efter din vän på perrongen
men du har inga skottsälvor

som skickar slängkyssar efter dig
så du vågar vända dig om
för du har ett pass i väskan,
ett bevis på din mänsklighet.

Vad märkligt vacker världen är idag.

En regnbåge idag
och en droppe av salt imorgon.
I Medelhavet.